

SAMENKLANK

MEDEDELINGENBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE IN BUITENPOST



JAARGANG 27 NUMMER 12

za. 7 juli - vrij. 20 juli



SAMENKLANK

27e jaargang, nummer 12

zaterdag 7 juli 2018

Abonnementsgeld €12,50 per jaar

Volgende nummers:

Kopij inleveren op:	Komt uit op:
nr. 13 do. 12 juli	vr. 20 juli
nr. 14 do. 13 sept.	vr. 21 sept.
nr. 15 do. 27 sept.	vr. 4 okt.

KOPIJ INLEVEREN BIJ DE REDACTIE:

543884 mw. G. Corporaal, Jeltingalaan 2

544211 dhr. J. Medenblik, Jeltingalaan 37

542080 dhr. J. v.d. Wal, Parcours 28

Kopij graag als **bijlage** en
onopgemaakte tekst
inleveren via e-mail
redactiesamenklank@hotmail.com

VERSPREIDING SAMENKLANK:

M.v.d. Wal, Parcours 16

Het volgende nummer ligt voor verspreiding in de Schakel klaar vanaf:

Dinsdagmiddag 17 juli 2018

WIJZIGINGEN VOOR HET ABONNEMENT SAMENKLANK:

Dhr. H. Koops, mailadres: janhenkoo@hetnet.nl, tel: 543156

BANDRECORDERDIENST BEIDE KERKGEBOUWEN

zo. 8 juli Mariakerk P.Steringa 543027

zo. 15 juli Kruiskerk A. de Vries 543554

KERKVERVOER BEIDE KERKGEBOUWEN

Contactpersoon: dhr. Auke H. de Vries 543554

BLOEMENDIENST

zo. 8 juli Kruiskerk Geeske Kampen

zo. 15 juli Mariakerk Rina Fokkens 541436

Bij verhindering bericht aan: Trijntje Coehoorn 543001

KERKDIENSTEN

zondag 7 juli

09.30u. Mariakerk

voorganger : ds. G. van Helden
collecte : Kerk, Onderhoudsfonds en diaconie
nevendienst : Jeanet Veenstra
oppas : geen

zondag 15 juni

09.30u. Kruiskerk

Heilig Avondmaal

voorganger : ds. R. van Dam
collecte : Diaconie, Onderhoudsfonds en diaconie
nevendienst : Marga Renkema
oppas : geen

15.30u. Haersmahiem

Heilig Avondmaal

voorganger : ds. R. van Dam

IN MEMORIAM RIET WIERSMA - CAPELLE

Op zaterdag 9 juni overleed Maria Cornelia Wiersma – Capelle in de leeftijd van 81 jaar.

Afgelopen september moest Riet plotseling in het ziekenhuis worden opgenomen, vanwege een bloeding. Het was een spannend moment. Opereren vonden de artsen te riskant. Het lukte de bloeding te stoppen. Nadat ze enigszins hersteld was verhuisden Bote en Riet Wiersma naar Metslawier waar ze in de Skûle een plekje vonden.

Begin juni moest ze weer plotseling opgenomen worden in het ziekenhuis. Toen kreeg ze te horen dat ze ernstig ziek was en dat de artsen niets meer voor haar konden doen dan alleen de pijn tegen gaan. Ineens moest ze afscheid nemen van al wie haar lief waren. Die maandag daarna kwam ze terug in de Skûle. Daar is ze op zaterdagavond overleden, met liefde en zorg omringd door haar allernaasten.

Zorgzaam, zo typeerden haar kinderen haar. Een zorgzame, lieve, hartelijke vrouw. Dat zorgzame heeft ze al jong geleerd. Riet werd geboren op 11 juni 1936 in Zierikzee, als oudste van een tweeling. Met haar tweelingzus Corrie bleef ze zich altijd sterk verbonden voelen. Al jong moest ze thuis meehelpen, ook omdat haar moeder niet altijd even sterk was. Ze hielp in huis en in de winkel. Haar ouders hadden een bakkerij. Ze leerde er met haar handen klaar te staan en met haar mondje.

In Zierikzee leerde ze Bote kennen, die toen een jaar in Zeeland verbleef. 59 jaar geleden in 1959 zijn ze getrouwd en daarna naar Friesland verhuisd. Ze kregen drie kinderen, Lammert, Francien en Sijske.

Voor een geboren Zeeuwse als Riet was, voelde Fryslân wel als buitenland. Na vier jaar in Anjum verhuisden ze naar Buitenpost waar ze een zaak in woninginrichting opbouwden. Riet werkte mee. Ze deed alles. Ze zorgde niet alleen voor het huishouden, ze hielp ook in de winkel. Ze kon goed met klanten omgaan. Regelmatig naaide ze ook gordijnen voor klanten.

Door de drukte van een eigen zaak was er niet veel ruimte voor andere sociale contacten. De vakanties, meermaals naar het Zwarte Woud, noemden de kinderen ook wel slaapvakanties, omdat Riet en Bote dan vooral bij moesten komen van het werken.

Tegelijk was Riet er wel met haar zorg. Dat ervoeren de kinderen, bijvoorbeeld als ze ziek waren. Dan haalde ze van alles voor ze van fruit tot boekjes. En ze zorgde voor eten. Overvloedig. Als alles dan toch eens op was gegaan, was ze bang dat ze te weinig had gemaakt. Als het niet op ging was ze weer bang dat het niet lekker was. Daaruit spreekt haar zorg of ze het wel goed gedaan heeft en wel genoeg heeft gedaan.

Ze deed altijd alles zelf. De kinderen hoefden weinig te doen. Ze liet zich niet zo makkelijk helpen en gaf niet makkelijk iets uit handen wat ze als haar taak zag. Wilde je haar helpen iets schoon te maken, dan vroeg zij zich af of ze het dan niet goed genoeg gedaan had.

Ook in de laatste jaar vond ze het moeilijk om hulp te aanvaarden. Net als voor zoveel mensen was het ook voor haar moeilijk te aanvaarden dat ze sommige dingen niet meer zelf kon en ze zich moest laten helpen. Liever zorgde ze zelf voor anderen. De ander ging bij haar voor haarzelf. Zij genoot als de anderen tevreden waren.

Toen de zaak was verkocht brak er een andere tijd in haar leven aan. Terugkijkend lijkt het wel of er een leven met de winkel was en een leven na de winkel. Toen was er veel meer tijd voor sociale contacten, nog meer tijd om te genieten, tijd ook om te reizen met Bote, naar Canada, Nieuw Zeeland en Australië. Toen was er ook meer tijd voor de kleinkinderen, om met hen naar de dienrentuin te gaan, wat ze graag deed.

Op die zondag, begin juni heeft ze in het ziekenhuis ook nog de twee achterkleinkinderen gezien die onlangs waren geboren. Het moment dat zij in het ziekenhuisbed die twee achterkleinkinderen in haar armen heeft, is op een foto vastgelegd.

Haar hele leven mocht Riet graag praten. En dat deed ze dan ook veel. Ze hield van het contact met anderen. Een tijd lang is ze ook contactdame geweest van het Rode Kruis. Dat vond ze prachtig. Met haar aan je zijde hoefde je nooit bang te zijn dat het eens te stil zou zijn. Met Riet was het nooit stil.

Nadat Bote een hartoperatie had ondergaan werd zij angstiger, bang om hem te verliezen, en de liefde van haar leven aan haar zijde te moeten missen, bang om alleen te blijven.

Voor haar die zo op het gezelschap van anderen gesteld was, was dat een donker toekomstbeeld.

Maar ze is niet alleen geweest. Ook in die laatste week hebben Bote en de kinderen en hun schoondochter Gerda en hun schoonzoon Jan, haar omringd met alle liefde en aandacht.

Op 14 juni hebben we haar begraven op de begraafplaats in Metslawier na een dankdienst voor haar leven in de kerk aldaar. Daarin stonden we stil bij de slotwoorden uit Psalm 23 'Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen'. Dat was de trouwtekst van Bote en Riet. In het vertrouwen dat Riet nu voor altijd thuis is bij God, geborgen in zijn liefde hebben wij haar losgelaten.

Gert van Helden

IN MEMORIAM MEINDERT PILAT

Geboren Buitenpost 22 juni 1931 ----- Overleden Kollum 13 juni 2018.

Op woensdag 13 juni 2018 overleed in Nij Meckama te Kollum, na een verblijf van twee en een halve maand, op 86-jarige leeftijd Meindert Pilat.

Geboren op It Wêst, in een gezin van dertien kinderen, waarvan vier jongens en Meint de jongste van de jongens was, groeide hij op in Buitenpost.

Via zijn vader, leerde hij al op jonge leeftijd de veehandel kennen en Meint was dan ook vastbesloten om op deze wijze in zijn bestaan te voorzien. Voor zijn vader heeft en had hij een groot respect, vooral door het feit dat hij als hoofd van het gezin, dertien kinderen had grootgebracht. Het handelen was hem al jong ingegeven, maar zijn vader heeft altijd gezegd dat hij zichzelf moest ontwikkelen en zich niet aan hem moest optrekken.

En zo ontwikkelde zich een zelfstandige “Feekeapman foar it libben”, zoals de kinderen op het bericht van overlijden hadden afgedrukt als tekst onder enkele foto's van o.a. de ‘feemerke’.

Na zijn huwelijk met Johanna Dijkstra gingen ze wonen op Egypte 22. Een prachtige plek, met weiland voor het vee. In het begin was hij handelaar voor de boeren, later ‘schorser’ op de veemarkt. Samen met zijn vriend/compaan Petrus de Vries, die ‘foaroan yn Egypte wenne’, waren ze samen mensen van de handel.

Zingen en accordeonmuziek, waren de dingen waar hij van hield.

Op 13 maart 2006 moest hij afscheid nemen van zijn echtgenote, maar dat was geen reden om te verhuizen uit zijn vertrouwde ‘pleatske’. De laatste twee en een halve maand liet zijn gezondheid het niet meer toe om alleen te wonen en woonde hij in Meckama waar zijn levenskrachten wegvloeiden.

Op dinsdag 19 juni 2018, in de dankdienst voor zijn leven, heeft de familie herinneringen gedeeld van een “meilibjende heit en pake; gol foar oaren, mar net foar sichsels” en hebben we woorden gelezen uit Psalm 23. Ook hebben we geluisterd naar accordeonmuziek en liederen gezongen welke Meint Pilat zelf ook altijd zong.

Met het afsluitende gebed van het Onze Vader en de zegen hebben wij Meint Pilat toevertrouwd onder de hoede en het Licht van de Eeuwige. Of, ..zoals op de rouwkaart stond: “Ús fleuriche heit en (oer) pake, fergroeid mei fee en grien, sljocht mei minsken, is no by ús mem.”

Ds. K. v.d. Werf.

UIT DE GEMEENTE

Overlijden

Op woensdag 13 juni is overleden **Meindert Pilat**. Tot voor kort woonde hij aan Egypte 22. Sinds kort verbleef hij in Meckamastate in Kollum.

Hij werd geboren op 22 juni 1931 in Buitenpost. Hij trouwde met Johanna Dijkstra, die op 13 maart 2006 overleed. Samen kregen ze drie kinderen Sijtze, Henk en Dirk-Jan. Een fleurige heit en pake en oerpake noemden ze hem, fergroeid mei fee en grien, sljocht mei minsken. Meint was zijn hele leven veehandelaar en was gelukkig waar hij woonde in Egypte.

De begrafenis heeft plaats gevonden op 19 juni j.l. na een dankdienst voor zijn leven in de Kruiskerk.

ZIEKEN

Koert Jager kwam na een geslaagde operatie weer thuis uit het ziekenhuis. Thuis mag hij verder herstellen.

Rie de Jong (van de Bernhardlaan) onderging in het MCL een heupoperatie. Die is goed geslaagd. Ze mocht ook weer snel naar huis om daar verder te revalideren.

Marie Weijer (van de Bernhardlaan) onderging een operatie aan haar schouder. Die is, zoals het nu lijkt geslaagd. Ze is weer thuis, maar mag de eerste zes weken de schouder helemaal niet belasten. Dus heeft ze alleen haar rechterarm en hand tot haar beschikking. Pas als je één arm helemaal niet kunt gebruiken, merk je bij hoeveel dingen je twee handen nodig hebt. We hopen dat het herstel voorspoedig gaat.

Op het moment dat ik dit bericht schrijf heeft **Roosje Wiersma** als het goed is ook een heupoperatie gehad en goed doorstaan. Al lang kampte ze met pijnklachten. Daarvoor heeft ze zelfs een aantal in Lyndensteijn doorgebracht om daarmee te leren omgaan. Tot aan het licht kwam dat de heup wellicht toch de oorzaak van de pijn was. Als het goed is brengt de ingreep nu verlichting van die pijn.

Hilly Wielsma (Uit Boelensstate) werd opgenomen in MCL. Een ontsteking in haar been veroorzaakte hoge koorts. Inmiddels knapt ze wel weer op. Om verder te herstellen is ze nu van MCL overgebracht naar het Anne Schotanus Huis in Heerenveen om te revalideren. Haar adres is:

Anne Schotanus huis, Marktweg 104, 8444 AC Heerenveen, afd. Schakel kamer 15. Zoals bij iedereen doet ook haar een kaartje heel erg goed.

Klaas Boonstra heeft inmiddels de eerste van de chemokuren gehad. Dan zijn er, zo is ook zijn ervaring, naast de goede ook minder goede dagen. Net in deze periode moest zijn vrouw **Tia** ook een operatie ondergaan. Zo hebben ze samen in deze weken veel 'op hun bordje'.

Berend Harmens verblijft nu in Berchhiem. Hij was een aantal weken opgenomen in het MCL. Inmiddels is duidelijk dat hij ernstig ziek is en ook niet meer zal herstellen. Deze week beleefde hij nog goede dagen met mooie gesprekken met mensen die hem lief zijn, maar ook dagen dat hij zich erg ziek voelt.

Onlangs werden **Jitze en Trudy Nicolai** getroffen door groot verdriet door het plotselinge overlijden van hun schoonzoon Rudy, de man van Jitze's dochter Minke. Het is een groot verdriet iemand te verliezen die je lief is, en evenzeer om je kind en kleinkind in tranen te zien, en dan dat verdriet niet weg te kunnen nemen. We kunnen het alleen maar delen en zo helpen dragen en lichter maken door juist dan het licht van liefde en verbondenheid tastbaar te maken.

Voor alle mensen die juist in deze stralende zomerdagen vol van zorgen zijn, om hun eigen gezondheid die die van hun geliefden, of vol van verdriet, bidden we dat ze de warmte en het licht van Gods ontfermende liefde ervaren, juist ook door mensen om hen heen die dat licht en die liefde laten spreken uit hun nabijheid.

Gert van Helden

LEERHUIS LEVEN NA DE DOOD!?

EEN VOORAANKONDIGING

In het najaar wil ik een leerhuis aanbieden over 'Leven na de dood'.

Ooit schreef Freek de Jonge een lied met als refrein: 'Er is leven, er is leven na de dood'. In de tekst horen we stomme dingen die mensen doen. Maar ach, wat geeft het? Er is immers leven na de dood. Alsof het een herkansing is. Het lied werd behoorlijk populair. Of dat nu kwam doordat het zo'n lekkere meezinger was, of door de toch wel komische tekst, of doordat mensen de boodschap van het refrein van harte omarmden, weet ik niet. Al is de kans dat dat laatste het geval is, niet groot. Voor veel mensen vandaag is het geen zekerheid, zoals Freek de Jonge zingt, maar eerder een vraag.

Is er leven na dit leven hier op deze aarde? Lange tijd was dat binnen de kerk geen vraag. Jazeker. We geloven immers in de opstanding? Maar gaandeweg zijn de vragen gerezen bij mensen.

Wat moeten we ons voorstellen bij de hemel? Eeuwig zingen in lange witte gewaden? We kunnen ons er geen voorstellingen van maken. En dat maakt het ook moeilijk om erin te geloven.

Voor sommigen is de hele voorstelling van een hemel en een hel ook onacceptabel geworden.

Waarom zou de één wel in de hemel komen en een ander niet? Past dat wel bij God?

Is een eeuwigdurend leven in een hemel wel zo aantrekkelijk? In haar boek 'Alle mensen zijn sterfelijk', heeft Simone de Beauvoir de uitzichtloosheid van een eindeloos leven geschilderd. Als je dat leest, klinkt het niet meer aantrekkelijk. Bovendien, zal het altoos volmaakte leven ons niet gaan vervelen? Als alles een hoogtepunt is, zijn er geen hoogtepunten meer.

Is het leven na dit leven niet onvoorstelbaar, onaanvaardbaar en onaantrekkelijk geworden?, zoals Okke Jager constateert.

In dit leerhuis willen we deze vragen niet opzij schuiven, maar ze stellen en luisterend naar de Schrift nagaan of er nieuwe, andere antwoorden zijn te vinden. Wat mogen we verwachten? Waar mogen we op hopen, juist als het gaat over de vraag of er leven is voorbij de dood? En hoe dan?

In dit leerhuis zullen we niet alleen teksten uit de Bijbel lezen, maar er zal ook volop ruimte zijn om met elkaar het gesprek te voeren over wat wij hopen en verwachten. Wellicht zullen we ook andere stemmen dan de Bijbelse teksten in ons gesprek betrekken, zoals bijv. dat boek van Simone de Beauvoir. Daarnaast heeft theoloog Karl Barth al in 1924 een boekje geschreven over 1 Korinthe 15, het hoofdstuk waarin Paulus uitgebreid schrijft over de opstanding, niet alleen van Jezus, maar van ons allen. Het is een uiterst kritisch boekje, dat nog niets aan actualiteit heeft ingeboet. Volgens 'de kerkvader' Barth moet de brief van Paulus aan Korinthe gelezen worden als een ongemeen heftige aanval op het christendom. Voor Barth is juist de opstanding van de doden, de grondlegging van de gemeente. Er is kortom stof genoeg voor gesprek en tot nadenken.

Dit leerhuis stond aangekondigd voor afgelopen voorjaar. Maar door onze verhuizing naar de Vijzel 5, ontbrak het mij aan tijd en energie om dit leerhuis door te laten gaan. Nu bied ik het alsnog aan.

Voor dit leerhuis trekken we in eerste instantie vier avonden uit. Maar als we het samen nodig vinden, kan er een avond bij komen. Anders dan in voorgaande jaren is het mijn voornemen om dit leerhuis nu niet op de woensdagavond, maar op de donderdagavond aan te bieden. De avonden die ik daar nu voor gereserveerd heb zijn **donderdagavond** 18 oktober, 1 november, 15 november en 29 november.

Gert van Helden

VRIJWILLIGER VAN HET JAAR

Onze gemeente drijft op vrijwilligers. Heel veel mensen zetten zich in, voor een kleine of grote taak binnen de gemeente. Er zijn er die elke twee of drie weken de Samenklank bezorgen, er zijn er die voor jongeren in het winterseizoen huiscatechese verzorgen, weer anderen bezoeken met regelmaat ouderen. Tal van heel verschillende taken zijn er. Veel mensen doen het omdat ze het samen gemeente zijn belangrijk vinden en hun steentje bij willen dragen. Velen doen het, zonder er ooit een woord van waardering voor te ontvangen. Dat mag hier allereerst klinken: we zijn als gemeente dankbaar voor en blij met uw inzet voor elke kleine of grote taak. Zo bouwen we samen aan een gemeenschap, waarin mensen de ogen, oren, handen, voeten en soms ook de mond van de Heer zijn.

Alle vrijwilligers binnen onze gemeente willen we in het zonnetje te zetten.

Op 21 september (Dat is de vrijdag voor de Startzondag) organiseren we opnieuw een avond Grand Café. **Deze avond is voor iedereen.** Maar in het bijzonder nodigen we alle vrijwilligers binnen de gemeente uit voor deze avond. Op deze avond willen we drie vrijwilligers kort interviewen over wat zij doen en over wat hen beweegt.

Daarnaast willen we een verkiezing houden van ‘de vrijwilliger van het jaar’.

Dat kan weer totaal iemand anders zijn dan degenen die worden geïnterviewd.

U, als gemeenteleden, nodigen we uit om hiervoor mensen te nomineren. U kunt dit doen door naar mij een mailtje of een briefje te sturen, met daarop de vermelding ‘Vrijwilliger van het jaar’ en daarbij de naam van degene die volgens u die titel verdient. Wie verdient het volgens u om eens extra in het zonnetje gezet te worden, omdat die volgens u veel betekent, veel betekend heeft voor de gemeente. Het kan iemand zijn die als stille kracht veel doet, het kan iemand zijn die voor u veel betekent door wat zij of hij doet.

We hopen dat er veel namen worden aangedragen. Uit die namen selecteren we dan een drietal waaruit in september de vrijwilliger van het jaar wordt gekozen. Die wordt die avond tijdens het Grand Café bekend gemaakt.

Dus ontvangen we van u graag nominaties voor deze titel.

En, noteer alvast de datum van deze Grand Café-avond in uw agenda! 21 SEPTEMBER IN DE SCHAKEL.

Namens de Ambtsgroep Vorming en Toerusting,
Gert van Helden

GEMEENTEAVOND MET WERKGROEP GEBOUWEN

De Werkgroep Gebouwen nodigt gemeenteleden van verschillende leeftijdsgroepen uit om mee te denken over de toekomst van onze kerkelijke gebouwen. Voor de eerste avond op donderdag 21 juni waren ca. 180 gemeenteleden in de leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar per brief uitgenodigd. Twaalf gemeenteleden reageerden van wie er zes naar de Schakel kwamen om hun mening te geven. Voorzitter Piet v.d. Kooij vertelde dat de werkgroep verschillende leeftijdscategorieën apart uitnodigt omdat deze vaak verschillend denken over de kerk. Zo zijn de gemeenteleden van 45 tot 65 jaar uitgenodigd voor een gemeenteavond op donderdag 28 juni. De 65-plussers krijgen een uitnodiging voor een gemeenteavond op 6 september.

Op de bijeenkomst voor gemeenteleden van 25 tot 45 jaar ontstond een levendige gedachtewisseling over het functioneren en de toekomst van de kerk die bepalend is voor het wel of niet in stand houden van de gebouwen.

Alle aanwezigen waren ervan overtuigd dat de teruggang in het ledenaantal en de financiële situatie dwingt tot een nadere bezinning over de kerkelijke gebouwen. De zakelijke en emotionele aspecten moeten daarbij in balans zijn. Verschillende opties werden besproken, maar men vond het lastig een advies te geven aan de werkgroep.

"We moeten meegaan met de tijd en misschien meer andere soorten muziek in de kerkdiensten toelaten. Ook is het misschien nodig het takenpakket van de predikanten te herzien waarbij jongeren meer aandacht krijgen. De financiële aspecten bij de beslissing om een of meer gebouwen te sluiten zijn belangrijk. De huidige gebouwen werken niet mee aan een goede sfeer. De gemeente moet wel de tijd worden gegeven om weloverwogen keuzes te maken. Misschien kunnen we wel nieuwe inkomstenbronnen door meer gebruik van de kerkelijke gebouwen aanboren", waren enkele opmerkingen die door de aanwezige gemeenteleden werden gedaan.

De werkgroep zal uiteraard de verschillende opmerkingen die op deze avond zijn geventileerd, betrekken in het advies dat grote kerkenraad in de herfst verwacht.

Werkgroep Gebouwen

UITNODIGING VOOR GEMEENTELEDEN VAN 65 JAAR EN OUDER

Geachte Gemeenteleden in de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder,

De Werkgroep Gebouwen nodigt u uit voor een bijeenkomst op **donderdagavond 6 september aanstaande om 20.00 uur in de Schakel.**

Wij willen u uitnodigen mee te denken over de toekomst van de kerk ook als het gaat over de gebouwen.

Anders dan de andere twee leeftijdscategorieën nodigen wij u uit via de Samenklank.

Wij hebben een externe gespreksleider, de heer Louis Bakker, bereid gevonden de avond te leiden.

Namens de Werkgroep Gebouwen

Janine van Loo, Douwe de Vries, Chris de Bruin, Foppe Gerlsma, Piet van der Kooij

GEEN WEERKLANK

In de afgelopen jaren hebben we als Ambtsgroep Vorming, Toerusting en Gemeentebouw in september telkens een Weerklank uitgebracht. Daarin stonden de activiteiten voor het winterseizoen. Buiten de leerhuizen en thema-avonden, publiceerden we hierin ook de activiteiten die de andere ambtsgroepen aanboden.

Het aanbod van leerhuizen en thema-avonden is echter wat minder geworden. En de overige activiteiten zijn elk jaar goeddeels hetzelfde. De stukjes erover in de Weerklank ook.

Het maken van de Weerklank kost elk jaar toch weer een behoorlijke hoeveelheid tijd van meerdere vrijwilligers.

Dat alles overwegende zijn we tot het besluit gekomen om dit jaar niet opnieuw een Weerklank uit te brengen.

We zullen de activiteiten nu enkel in de Samenklank aankondigen. In begin september hopen we een overzicht aan te leveren van de geplande activiteiten voor de periode tot aan Kerst.

Zodra er weer een digitale nieuwsbrief is, zullen we ook daarvan gebruik maken om de activiteiten onder uw aandacht te brengen.

Namens de Ambtsgroep VTG, Gert van Helden

VACATURES KERKENRAAD

De kerkenraad is dringend op zoek naar gemeenteleden voor de invulling van onderstaande vacatures:

voorzitter kerkenraad
voorzitter College van Kerkrentmeesters
penningmeester College van Kerkmeesters
bijdragenadministrateur
voorzitter AG Pastoraat
taakouderlingen
diakenen

Zonder uw hulp kunnen we niet! Meld daarom uzelf of een in uw ogen geschikte kandidaat aan bij één van onderstaande personen:

Siebe Meindertsma, voorzitter a.i. s.m.meindertsma@hetnet.nl tel. 543946
Piet van der Kooij, voorzitter CvK piet.carla@wxs.nl tel. 541136
Saakje de Vries, AG Pastoraat aukehille@hetnet.nl tel. 543554
Ineke van der Wolf, scriba s.w.vanderwolf@planet.nl tel. 544225
Jan de Groot, AG Diaconie f2hjdegroot244@hetnet.nl tel. 541778

Met vriendelijke groet,
Ineke van der Wolf, scriba

ONTVANGEN GIFT

Via de Rabobank:
Gift van €2500 voor de kerk.

Hiervoor onze hartelijke dank.

College van Kerkrentmeesters

AG PASTORAAT – VACATURES

De AG Pastoraat is op zoek naar minimaal 4 nieuwe leden!

Belangrijk is dat je belangstelling hebt voor pastoraat, omzien naar elkaar in naam van Christus. De AG draagt zorg voor pastoraat voor iedereen in de kerk. Gevraagd en ongevraagd.

De AG scheidt gelegenheid om elkaar te ontmoeten binnen en buiten de kerk, denk aan de ontmoetingen in de straat en de wandelingen op zondagmiddag. Daarnaast worden op verzoek gemeenteleden bezocht, wordt het ouderenpastoraat gecoördineerd.

Nu er geen wijkouderlingen en wijkcoördinatoren meer zijn moet op andere wijze vorm worden gegeven aan het pastoraat. Het komende seizoen willen we hiermee aan de slag.

Je komt eerst alleen naar de vergaderingen, gaandeweg kies je een taak die bij je past en waarvoor je voldoende tijd hebt. Je kunt bevestigd worden als taakouderling of je kunt meedraaien als “coördinator pastoraat” (voorheen wijkcoördinator). Als taakouderling doe je ook bij toerbeurt dienst tijdens de kerkdiensten en je maakt deel uit van de kerkenraad.

Specifiek zijn we op zoek naar iemand die voorzitter van de AG wil worden en ons wil vertegenwoordigen in de kleine kerkenraad. De kleine kerkenraad vergadert maandelijks (10x per jaar), de grote kerkenraad eens per twee maanden (5x per jaar). De AG Pastoraat komt maandelijks bij elkaar (8x per jaar).

Andere taken waarvoor we iemand zoeken zijn: ons vertegenwoordigen in de Raad van Kerken, kerkelijke ontwikkelingen bijhouden en met ons delen, samen met iemand ontmoetingen in de straat organiseren, samen met iemand het ouderpastoraat coördineren.

Wie helpt ons? Wil jij, wilt u graag meer over deze vacatures weten, neem dan contact op met Saakje de Vries – van der Zaag (543554) of Jellie Miedema (543590). We hebben u, jij echt heel erg hard nodig!

AG Pastoraat



Vanuit Burgum hebben wij veel omliggende kerkelijke gemeenten benaderd en we zijn blij dat ook PKN Buitenpost mee doet om van ons werk voor Stichting Shoma een succes te maken. Shoma, een onderwijsproject in Rubya, Tanzania, zet zich in om kansarme kinderen zicht te geven op een betere toekomst door goed onderwijs aan te bieden.

We laten 250 kinderen naar scholen gaan in de omgeving van het Victoriameer in het Z.W. van Tanzania, en er gaan 90 kinderen naar onze English Primary School. Hier wordt engelstalig onderwijs gegeven door beter opgeleide leerkrachten aan 4 groepen. Elk jaar komt er een groep bij en zo hebben wij de kans om de school geleidelijk af te bouwen.

Daarnaast zijn we bezig met een waterproject voor de school en de bevolking, ook schoon water is een basisbehoefte.

Binnenkort starten we met de bouw van een keuken, omdat de kinderen ook elke dag een maaltijd krijgen. We werken hierbij samen met Wide Ganzen en zo hopen we ook een energieproject te realiseren.

Op dit moment is er een vrijwillige leerkracht uit Nederland gedurende een half jaar werkzaam aan de engelstalige school en staat de volgende in de startblokken om haar in oktober op te volgen.

U ziet er gebeurt veel door de stichting en met succes.

Wij zijn een enthousiaste groep vrijwilligers die, samen met een bestuur in Tanzania, zich belangeloos inzetten voor de kansarmen in Rubya en omgeving!

Meer informatie vind u op www.Shoma.nl

Namens Shoma, Klaas en Betsy Niestijl, Burgum

De collectte van zaterdagmiddag 16 juni (65+) heeft de diaconie verdubbeld.
Er is een bedrag van 500.00 euro over gemaakt naar "Shoma".

Namens de diaconie
Ieteke de Vries

COLLECTES MEI

			Deurcoll.
6-mei	Missionair werk	€ 236,95	€134,04
10-mei	Kerk	€ 71,70	€ 38,20
13-mei	Kerk	€ 198,40	€123,46
20-mei	Zending	€ 316,53	€210,02
27-mei	Diaconie	€ 147,70	€ 82,90
	Haersmahiem	€ 135,35	

College van kerkrentmeesters



PASTORAAT OP MAAT

Meldpunten voor ons pastoraat:

Jellie Miedema 0511-543590 jeltjemiedema@kpnmail.nl
ds. R. van Dam, 402625 roelof.vandam@hetnet.nl
ds. Gert v. Helden, 0511-540011 gvanhelden@planet.nl

Pastoraat op Maat

Belt of mailt u ons als u vragen hebt?

Voor uzelf of voor een ander?

** * **

*U bent op woensdagmorgen ook altijd welkom
op de koffieochtend in De Schakel van 10-11 uur.*

PASTORAAT OP MAAT PAST IEDEREEN!

VAN HET KERKELIJK BUREAU

OVERLEDEN

09-06-2018 op de leeftijd van 81 jaar
Mevr. M.C Wiersma-Capelle, Statjonswei 12 Metslawier

13-06-2018 op de leeftijd van 86 jaar
Dhr. M. Pilat, Egypte 22

HUWELIJK

20-06-2018 hebben Bauke Boonstra en Anja Boonstra-Kuperus een zegen over hun huwelijk gekregen.
Het burgerlijk huwelijk heeft 8 November 2017 plaats gevonden.
Zij wonen aan de Hoefslag 10

22-06-2018 hebben Filippus Roorda en Albertine Schotanus elkaar het ja woord gegeven. Zij wonen aan de Jetingalaan 71

Namens de gemeente van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk

VERHUISD

Fam. Reinders, Kuipersweg 70 naar Julianalaan 27 9285NA

Fam. Thole-Renzenbrink, Schoolstraat 22 naar Julianalaan 10 9285NB

Mevr. S.T. Dijkman-Visser, de Ring 11 naar Keurloane 26 9285VS

COLLECTEBONNEN

Collectebonnen zijn te koop bij Henk Koops, De Zeilen 23, tel. 543156 .

U kunt even bij mij thuis langskomen of bellen.

Indien gewenst kunnen de bonnen bij U thuis gebracht worden.

BEDANKT

Op 18 juni mochten wij meemaken dat we die dag 60 jaar waren getrouwd.

Een hele bijzondere dag voor ons als familie.

We hebben gemerkt dat we die dag echt in de belangstelling stonden, namelijk door de vele reacties van uw kant, kaarten, telefoontjes en veel andere felicitaties mochten we ontvangen.

Voor al die fijne reacties dan ook onze hartelijke dank.

Alie en Hank van der Wal en kinderen

FIETSEN

Tijdens kerkdiensten worden regelmatig fietsen geplaatst tussen de Kruiskerk en de oude pastorie. Hierdoor staan fietsen voor de achteringang van de pastorie.

Een vriendelijk verzoek aan de kerkgangers om daar geen fietsen te plaatsen.

Hartelijk dank voor de medewerking.

College van kerkrentmeesters.

VERJAARDAGEN

- 07-07-1937 Dhr. J. Holwerda, de Bonkelaar 3 9285MG
- 10-07-1937 Mevr. A. Verheul-de Vlieg, de Wiek 43 9285VD
- 14-07-1935 Mevr. E.J. de Jong-Hamming, Eringalaan 68 9285TR
- 17-07-1943 Mevr. P. Holtrop-van den Akker, West 74 9285WD



**Namens de gemeente van harte gefeliciteerd
en een fijne dag gewenst**

AGENDA

- zo. 24 juni Zondagavondzang in Haersmahiem. Aanvang 19.00u
zo. 1 juli Zondagavondzang in Haersmahiem. Aanvang 19.00u
zo. 22 juli Zondagavondzang in Haersmahiem. Aanvang 19.00u
do. 6 sept. Werkgroep gebouwen, Informatieavond voor gemeenteleden in de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder. Aanvang 20.00u. in de Schakel.
vr. 21 sept Grandcafé voor alle vrijwilligers in de Schakel (zie pag. 10)



Voor vermeldingen in de agenda kunt u e-mailen naar:

redactiesamenklank@hotmail.com

LEESROOSTER

zaterdag	7 juli	Psalm 123
zondag	8 juli	Marcus 6:1-13
maandag	9 juli	Marcus 6:14-29
dinsdag	10 juli	Marcus 6:30-44
woensdag	11 juli	Romeinen 14:1-12
donderdag	12 juli	Romeinen 14:13-23
vrijdag	13 juli	Romeinen 15:1-13
zaterdag	14 juli	Efeziërs 1:1-6
zondag	15 juli	Efeziërs 1:7-14
maandag	16 juli	Efeziërs 1:15-23
dinsdag	17 juli	Psalm 14
woensdag	18 juli	Klaagliederen 1:1-11
donderdag	19 juli	Klaagliederen 1:12-22
vrijdag	20 juli	Klaagliederen 2:1-12



ADRESSEN

Voorgangers 540011 ds. G.P.E. van Helden, in De Vijzel 5, 9285 MV Buitenpost
gvanhelden@planet.nl
402625 ds. R. van Dam, Roggeblom 6, Wijk Oost
roelof.vandam@hetnet.nl
0646426554 0519242307 mw. R. van Akker, (Haersmahiem)
Weardwei 4 9135DG Morra Kleaster1@outlook.com

Kerkenraad 543946 dhr. S. Meindersma, interim-voorzitter, Poelruit 12
s.m.meindersma@hetnet.nl
544225 mw. I. van der Wolf, scriba, Keurloane 6, 9285 VS
s.w.vanderwolf@planet.nl

Gebouwen 541886 Kruiskerk en de Schakel, Voorstraat 15
540076 dhr. H.T. Corporaal, koster/beheerder, de Voorzoom 1
543780 Mariakerk, Oude Havenstraat 1
541800 coörd. kosterwerk: dhr. B.J. Schipper, de Hoefslag 32

Diakonie 541778 dhr. J. de Groot, voorzitter, De Zeilen 27
540820 dhr. C. Brandsma, penningmeester, De Zeilen 65

Jeugd

College van kerkrentmeesters

543156 dhr. H. Koops, bijdragen-administratie, De Zeilen 23
543156 dhr. H. Koops, collectebonnen, De Zeilen 23
541136 dhr. P.J.E van der Kooij, interim-voorzitter, de Tjoele 12
mevr. C. van der Kooij Penningmeester piet.carla@wxs.nl

Werkgroep Kerk in Actie (voorheen zendingscommissie)

540820 dhr. C. Brandsma, De Zeilen 65
Bank: NL82 RABO 0363 0521 19 t.n.v. Prot. kerk te Buitenpost KIA

Kerkelijk bureau, verhuizingen, geboortes, huwelijken, etc. doorgeven aan:

541436 mw. R. Fokkens, van Heemstraweg 16 9291 MS Kollum
r.j.guikema@hotmail.com

Rekeningnummers

College van kerkrentmeesters

NL76 RABO 0363 0035 33 Protestantse Gemeente Buitenpost

NL82 INGB 0000 8309 98 Protestantse Kerk Buitenpost

Diakonie PKN bank NL43RABO 0149113307

Kindertehuizen Bulgarije bank NL98RABO 030.42.99.901

Voor overige informatie zie: www.pknbuitenpost.nl

Beamerteam: beamerteam@pknbuitenpost.nl

Web-beheerder: informatie over activiteiten en foto's graag mailen naar,

wijz.15 maart 2018 dhr. D. de Vries

douwe.devries@hetnet.nl