

Verslag Thema avond Zorg voor de aarde: gezondheidszorg

Wat hebben we een leerzame en inspirerende thema avond gehad op woensdag 17 oktober j.l. Theo Mulder liet de 40 aanwezigen een positieve boodschap over herstel van verbinding tussen mens, aarde en voeding horen. Tegelijkertijd probeerde hij onze gemeente te verbinden met de Christengemeente. (hij was iets verlaat doordat hij dacht dat de thema avond bij de Christen gemeente was) Het was een levendige avond met veel interactie tussen spreker en publiek, waarbij vele weetjes/feitjes voorbij kwamen. Wist u bijvoorbeeld dat?:

- Slechts 3% van de gehele aarde voor verbouw van landbouw producten gebruikt kan worden? En dat we 50 voetbalvelden per minuut verliezen van deze teelt aarde door o.a. erosie en verzilting;
- De werking van de bodem te vergelijken is met de werking van een maag van mens of dier;
- Het heilige getal 7 in zowel de bijbel als de natuur veel voorkomt. Tussen orde en wanorde zitten slechts 7 maaltijden;
- De boer gemiddeld slechts 2% van de waarde van het geteelde product betaald krijgt;
- Voeden van de groeiende wereld bevolking niet het grootste probleem is, maar de jaarlijkse verspilling van voedsel; (jaarlijks gooien we wereldwijd 30% van ons voedsel weg)
- We in Nederland in totaal € 80 miljard per jaar aan gezondheidszorg uitgeven en we slechts 10% van ons inkomen besteden aan voeding.

Voor de pauze stond Theo Mulder uitgebreid stil bij de kwetsbaarheid van de aarde en het toenemende belang om natuurlijke meststoffen te gebruiken. Dit laatste bevordert n.l. de bodemkwaliteit. Ook als particulieren kunnen we hier wat aan doen door bijvoorbeeld gefermenteerde organische stof (gecomposteerde GFT afval) in de tuin te gebruiken. Na de pauze ging Theo in op de relatie tussen kwaliteit van onze voeding en goede zorg voor de bodem. Hoe beter we voor de bodem zorgen des te beter de kwaliteit van de voeding zal zijn, is zijn stelling. Dat we uiteindelijk iets meer voor deze voeding zullen moeten betalen is gerechtvaardigd. Immers hiermee belonen we de boeren, die meer tijd en energie steken in de bodem en de teelt van producten. Tegelijkertijd zullen we dan naar verwachting minder hoeven uit te geven aan gezondheidszorg. Beter preventief goede voeding tot ons nemen dan curatief medicijnen gebruiken, is zijn opvatting. Theo sloot af met het verhaal van John F. Kennedy, die begin jaren '60 aankondigde mensen op de maan te willen zetten. Hoe onvoorstelbaar dit visionaire verhaal destijds ook was, achteraf bekeken is het gelukt omdat vele mensen er in gingen geloven dat het kon. Het verhaal van Theo, waarin hij aangeeft dat verandering van ons als mensen nodig is, omdat de aarde koorts heeft, klinkt misschien minder revolutionair. Maar tegelijkertijd doet hij ook een appel op ons net als het maan verhaal van Kennedy om erin te gaan geloven en er naar te handelen. Het blijven brengen van de boodschap (het woord) is hierbij zeer belangrijk. We willen Theo nogmaals bedanken voor zijn inspirerende verhaal. Wie weet dat deze avond nog ergens een vervolg krijgt.

Hartelijke groeten van,

Ambtsgroep Vorming en Toerusting
Jan van der Heide
Bettie van der Beek
Fennie Rozema
Gert van Helden
Jacob Duinstra

