

Kerken in Buitenpost zetten Luisterpost op

Ook wij als kerken in Buitenpost zijn geschrokken en stilgezet door de situatie van het coronavirus. We leven mee met iedereen die op een of andere manier getroffen is, we begrijpen de angst en zien hoe ingewikkeld het soms is om ineens veel dichters op elkaar te leven.

We merken op dit moment hoe kwetsbaar we als mensen zijn, de crisis zet ons stil en vraagt om bezinning. Tegelijk is dit ook het moment om te vertrouwen. Om te ontdekken dat er zekerheden zijn voorbij de menselijke controle. Het is misschien wel vooral een moment voor verbondenheid. Het is voor dit soort tijden dat we als mensen aan elkaar zijn gegeven.

Juist nu willen we er zijn voor elkaar. Een eerste concrete actie is: 'De Luisterpost'. Vanaf maandag 23 maart zal het telefoonnummer **0511 - 233 199** worden opengesteld. Dit nummer is van 10:00-12:00 uur, van 14:00-16:00 uur en van 19:00-20:00 uur bereikbaar voor een gesprek.

Iedereen die juist nu behoefte heeft aan even menselijk contact, van zich afpraten, even gewoon een babbeltje is van harte uitgenodigd om te bellen. Een praatje met een ander kan net de dag breken en je anders laten kijken naar wat er om je heen gebeurt. We hopen jou een van deze dagen te spreken. Bel 'De Luisterpost'.

De kerkdiensten van de verschillende kerken gaan digitaal gewoon door. Je kan deze op de gebruikelijke tijd (of later op de dag/in de week) beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.

De predikanten van de verschillende kerken Roelof van Dam, Matthias Deleu, Gerbram Heek, Gert van Helden en Jolanda Valk zijn zoals altijd per mail en telefoon bereikbaar. Zie hiervoor de websites van de verschillende kerken. Deze beschikbaarheid geldt uiteraard niet alleen voor gemeenteleden. We nodigen iedereen die daar behoefte aan heeft uit om contact te zoeken.

Als kerken denken we na over verdere initiatieven voor de directe omgeving. Denk vooral met ons mee. Wil jij je graag inzetten voor 'De Luisterpost' of op een andere manier helpen? Meld je vooral aan. Dat kan bij Jan de Groot (f2hjdegroot244@hetnet.nl) of bij Ineke van der Wolf (s.w.vanderwolf@planet.nl).

We willen graag dat deze initiatieven van ons allemaal, voor ons allemaal zijn.

Als kerken zullen we blijven bidden voor de mensen die ziek zijn, voor degenen die getroffen zijn door de maatregelen, voor de mensen in de zorg, het onderwijs en andere vitale beroepen, voor de regering, deskundigen en de lokale overheid die nu onder hoge druk belangrijke beslissingen moeten nemen. Voor alle gezinnen die thuis zitten en die onder bijzondere maar soms ook ongemakkelijk omstandigheden hun draai moeten vinden. Je bent van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden.

Christengemeente Buitenpost, Doopsgezinde gemeente Buitenpost, Fonteinkerk Buitenpost, Protestantse Gemeente Buitenpost